

Forskellige menigheder

Menighedsnetværket er et netværk af menigheder, som ud fra et fælles teologisk grundsyn – i respekt for hinandens forskelligheder – vil opmuntre og inspirere hinanden til at være levende og missionerende menigheder.

1. Det betyder, at vi i menighedsnetværket betragter forskellighed som en værdi. Vi tror, at det brede spektrum af forskellige måde at være menighed på, er en styrke i vores fælles opgave med at være i Guds mission i Danmark.
2. Derfor glæder vi os over alle de mange typer af menigheder og fællesskaber, der med forskellig historie hver har deres vision og deres måde at være kirke på. Menighedsnetværket vil gerne rumme alle fællesskaber, der deler ELNs teologiske grundsyn.
3. Derfor er menighedsnetværket også åbent for alle typer af menigheder og fællesskaber, som har en ledelse, der kan tage en beslutning om at tilslutte sig. Det kan være sogne-, valg- eller frimenigheder, og det kan være etablerede fællesskaber indenfor sådanne menigheder, fx menighedsfællesskaber med egen ledelse i sognemenigheder, eller det kan være kredse eller samfund i tilknytning til missionsbevægelserne. Det kan også være husmenigheder eller andre mindre grupper, som samles i et lokalområde eller et bestemt miljø.

Hvorfor forskelligheden er vigtig

4. Menighedsnetværket vil gerne være et inspirationsfællesskab, hvor der sker en udveksling af idéer og know-how indenfor bl.a. børnearbejde, ungdomsarbejde, sjælesorg, ledelse, mentoring, smågrupperarbejde mm. Vi forestiller os bl.a., at hjemmesiden kan rumme fora for erfaringsudveksling og vidensdeling. Også her tror vi, at de involverede menigheders og fællesskabers forskellighed er en styrke, fordi vi tror det er vigtigt at inspireres, ikke bare af menigheder man ligner (eller gerne vil ligne), men også af andre, som arbejder ud fra samme grundlæggende forståelse af den kristne tro.
5. Menighedsnetværket vil gerne være et arbejdsfællesskab om konkrete initiativer i den udstrækning, de tilknyttede menigheder og fællesskaber ønsker det. Det kan fx være regionale arrangementer, møder og stævner, det kan være større evangeliserende arrangementer og møderækker eller andre ting, som enkelte – især mindre – menigheder og fællesskaber ikke har ressourcer til at løfte alene. I den forbindelse håber vi, at menighedsnetværket kommer til at betyde, at mindre menigheder og fællesskaber får bedre muligheder, både for at være med i og at bidrage til afholdelsen af større arrangementer.
6. Menighedsnetværket er en del af ELN. Vi tror, der er vigtigt, at ELNs platform både kirkepolitisk og i den kirkelige debat, har så bred og så forskelligartet en basis i menighederne i Danmark, som muligt. Vi tror, det er vigtigt for gennemslagskraften og

troværdigheden, at ELN ikke er (eller kan kritiseres for at være) bestemt af en særlig måde at være kristen eller at være menighed på. Og det sker bedst, ved at ELN rummer menigheder og fællesskaber af forskellige typer, størrelser og organisationsformer, med størst mulig geografisk spredning og med forskellige ”menighedskulturer”.

7. Menighedsnetværket vil gerne være et fællesskab, vi kan bygge på, i en kirkelig fremtid, vi endnu ikke kender. Vi tror, det er vigtigt, at netværket inkluderer så mange måder at være menighed på som muligt, fordi vi tror, at vilkårene for bibeltro, lutherske menigheder i Danmark i fremtiden kan blive ganske meget anderledes, end de er nu. Vi ønsker at bevare fællesskabet mellem menigheder, som allerede nu er meget forskellige, og som vi tror, bliver det endnu mere. Som Hebræerbrevet skriver: Lad broderkærligheden vare ved! (Hbr 13,1)